

Optaget af at behage Faderen

Nr. 242 - søndag den 11.11.18 / Frank Ahlmann Kristensen

Vores mål med det vi er og gør som kirke:

Det som er i himlen – det må komme/være her!

- I himlen - Guds fuldkomne vilje (ikke bare den tilladte)
- Som Han er hellig, ønsker han at vi må være hellige
- Alle elsker/kender Faderen og Sønnen
- Tilbedelse - **Alt i himlen tilbeder Faderen, ALLE i himlen tilbeder**

Midlet må altid tage os til målet, men midlet må aldrig blive målet i sig selv.

Jesus var altid optaget af at være Faderen til behag – gøre hans vilje

Paulus skriver i 1 Thess 2,4

”ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte...”

Vi er ofte optaget af ”hvad andre tænker” om os

- Tilbed Kongen!
- Tilbedelse praktiseres kun i et kongerige – ikke i et demokrati**

- Bring ham et offer (tilbedelse)
- FØRST må vi altid huske: Han ofrede alt for dig og mig!**
Det er fuldkomment/fuldbragt!

At tilbede kongen er at bringe et offer i lydighed

Som ordet indikerer – er et offer noget der koster noget / har værdi

David's eksempel - 2 Sam 24, 24

»Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. **Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.**«

Ingen der giver til kongen, går tomhændet derfra...

LÆS GT med NT's BRILLER – husk de første kristne havde kun GT

Ær Kongen - som det første og med det første

Førstegrøden – det første af afgrøden **5 mosebog 26**
uddrag fra vers 10, 11, 14, 17, 18, 19

Lidt at tænke over: måske har tiende og gaver ikke kun noget med penge at gøre – **men det handler også om at ÆRE FADEREN**

Men noget at gøre med at give ÆRE til Faderen.

Der sker noget med dig når du gør det, og der sker noget omkring dig.

Det skaber den person du er!

Joh 12,3: Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og **huset fyldtes af duften** fra den vellugtende olie.

Bringe ham noget som er kostbart – noget som har kostet dig noget
Dine penge = din tid – dit arbejde

Læs: Fil 4,18

Læs: Ef 5, 1-2

Vi kan være en duft

- først og fremmest fordi vi er gjort rene ved Jesu blod!

Læs: 2 Kor. 2,14

Forslag til samtale :

- Hvad blev ”levende” for dig i søndags?
- Hvad er ”målet” med gudstjenesten?
- Hvis ikke du måtte synge og spille, hvordan ville du så tilbede?
- Hvad er forskellen på lovsang og tilbedelse?
- Hvad kan vi give til kongen - hvad kan vi ofre?
- Hvad kan vi lære fra 5 mosebog 26?
- Hvad er kostbart i Guds øjne (en duft), når det kommer fra os?
- Hvordan kan vi være Gud til behag, en velduft?