

Samarbejde

”Rodfæstet og grundfæstet” - del 4

Nr. 276 - søndag den 23.02.20 / Kim V. Madsen

At blive rodfæstet og grundfæstet ud fra hvad Paulus siger i sit brev til Kolossenserne har med at søge det som er i himlen og at tænke på det som er i himlen. **Kol. 3, 1-2.**

Dette gør han fordi han siger i **Kol. 2, 6-7** at det er muligt at leve, være rodfæstet, opbygget og grundfæstet i Kristus nu når vi har taget imod ham.

Jesus er jo i himlen så derfor skal vi søge det i himlen og tænke på det som er i himlen.

Men det sker jo ikke af sig selv, så vi må jo samarbejde med ordet og med Helligånden som er blevet os givet.

Vi er endda nødt til at samarbejde med os selv.

Vi består af ånd og kød som ligger i kamp med hinanden. I **Rom. 7, 15-25** taler Paulus om denne kamp. Vi vil gerne gøre det gode men gør det ikke og det som vi ikke vil gøre det gør vi.

Vi er altså fanget i en kamp mellem vores kød og vores ånd.

Samtidig er vi skabt sådan at vi har en del af os som er vores ubevidsthed, hvor vaner styrer vores handlinger. Meget adfærd er ubevidst for det er blevet automatiseret i vores indre.

Vi har den anden side som er vores bevidste del. Her er det hvor vi tænker og betragter tingene omkring os.

Vores bevidste jeg, når vi bruger det bruger 2000 neuroner i sekundet til at handle. Vores ubevidste del bruger 4 millioner neuroner i sekundet når den handler. Det gør vores ubevidste del til den stærke del i os. Derfor gør vi ofte det som er en vane og ikke det som vi gerne vil gøre.

For at blive grundfæstet og rodfæstet må vores bevidste del arbejde sammen med vores ubevidste del for at forandringer kan ske.

Jesus vidste dette om hans disciple og derfor viste han Guds rige frem ved det han gjorde og sagde. Han tog dem så til side for at forklarer og undervise dem. Dette for at forandre deres ubevidste måde at tænke og handle på. Dette blev han ved med lige til det tidspunkt hvor han steg op til himlen.

Dette er et billede på at vi må som disciplene være samme med Jesus (Ordet), lade det undervise os ved hjælp fra Helligånden. Vi må samarbejde med Ordet og ånden for at vi kan blive forandret og få vaner - det område hvor det ubevidste råder forandret.

Vi gør alt vi kan det ved jeg, og vi fejler igen og igen. Men takket være Guds store nåde som er ny hver dag, er der ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus (**Rom. 8, 1**)

Vi skal også samarbejde som legeme og kirke, og opbygge, styrke, rodfæste og grundfæste hinanden i troen på Jesus.

Så det at blive rodfæstet og grundfæstet kræver samarbejde og det kræver at vores Identitet blive forvandlet. At det gamle jeg virkelig dør og det nye jeg får liv. Dette sker gennem samarbejde med Ordet og ånden og andre troende.

Spørgsmål til samtale:

1. Læs **Kol. 2 6 - 15** og drøft med hinanden hvad det er Paulus vil have vi kan konkludere.
2. Hvis vi skal samarbejde med Helligånden - hvordan gør vi så det?
3. For at få orden på verden, må vi først få orden på Nationen; for at få orden på Nationen, må vi først få orden på familien; for at få orden på familien, må vi først kultiverer vores personlige liv; for at kunne kultiverer vores personlige liv, må vi først få orden på vores hjerte/indre. Dette sagde en klog mand, men er dette muligt?
4. Drøft hvordan vi i sidste ende kan forandre en Nation og måske en verden.

God fornøjelse.