

## Guds nærvær - Guds glæde og fred

Nr. 325 - søndag den 7.11.21 - Frank Ahlmann Kristensen

Rom 14,17-19: For Guds rige er ikke mad og drikke, men **retfærdighed og fred og glæde i Helligånden**.

Rom 15, 13 (HvD) Jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlaget for alt håb, vil fylde jer med glæde og fred i jeres tro og give jer en stærk forventning ved Helligåndens kraft.

<sup>33</sup> Nu beder jeg om, at Gud, som er den, der giver os fred i hjertet, vil være med jer alle. Amen.

- **fyldt af fred og glæde i vores tro!**
- **Ved Helligåndens kraft**

Gud er grundlaget/kilden til det – han er den som fylder os

**Læs: Joh 14, 27** – Læg mærke til i versene før: "Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. *Fred efterlader jeg jer...*"

**Helligånden formidler** hans fred, den er tilgængelig under/ i alle livets omstændigheder

- **Den er i os**
- **Den kommer til os, under svære omstændigheder**
- **Forvent det, tro det - TAK Gud for det!**

**Disciplene manglede troen** midt i stormen – synd er, at vi ikke tror.

- Troen kommer af det der høres – i kraft af Guds Ord...
- Guds ord er skarpere end noget tveægget sværd – afsløre løgneren som stjæler freden fra os.

Det starter oftest i vore tanker / vort sind  
Djævelen - løven går omkring og søger hvem han kan opsluge  
Det største våben Satan har tilbage er løgn – (mis)bruger vores tanker

Fred under ydre opståede omstændigheder  
Freden som er en indre ro og hvile  
– Guds fred må gennemtrænge hele vores personlighed.

Vi vil gerne være **"en kirke i tiden"**. Det kan være en udfordring i denne tid, hvor så meget kan fylde vores tanker og sjæl og stjæle freden.

Det vi har – er det vi giver videre – hvad har vi? Guds fred?

### En vigtig nøgle til Guds glæde og fred - Filip 4, 4-7:

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!

<sup>5</sup> Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.

<sup>6</sup> Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.

<sup>7</sup> Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

"I bedrager jer selv, hvis I kun hører ordet uden at handle på det."  
Jakob 1, 22 (HvD)

- Noget du aktivt må gøre – bringe det frem for Gud  
– ikke kun lade det forblive i dine tanker
- **Bøn, påkaldelse og tak**
- Løfte: så vil Guds form for fred, som overgår al forstand, **bevare jeres hjerter (indre) og tanker i Kristus Jesus**

**Bevare vores hjerte og tanker i Kristus** = Fred i sindet / tankerne

Når vore tanker er uden for Kristus = ufred

Hjerte - SJÆL – følelser

Du lærer mig livets vej, Du mætter mig med glæde for dit ansigt,  
Du har altid herlige ting i din højre hånd – (Salme 16,11)

## Spørgsmål og samtale

- Hvad taler til dig i Rom 14, 17-19 + 15, 13?
- Hvad er Helligåndens rolle i vores glæde og fred?
- Hvad kan forstyrre / ødelægge glæden og freden?
- Hvad betyder det at være "en kirke i tiden", uden at miste Guds fred og glæde, midt i en tid med mange informationer, sociale medier...?
- Erfarer du en dyb fred, som du ved skyldes Gud i dig, eller oplever du ofte en uro/ufred indeni hvor det er svært at finde hvile?
- Hvad er "nøglen" i Filip 4, 4-7?
- Hvilke løfter i Bibelen har du/vi når det gælder Guds glæde og fred?