

Jesu sejr er blevet vores sejr

- Kongens indtog... (del 1)

Nr. 278 - søndag den 05.04.20 / Frank Ahlmann Kristensen

Vort udgangspunkt er Jesu Kristi sejr – hans sejr er blevet vores sejr

Palmesøndag blev ikke bare begyndelsen på afslutningen - men begyndelsen på fuldendelsen af Guds frelsesplan for alle mennesker.

Lukas 19, 28-40

Salvningen og profetiernes opfyldelse

Joh 12, 3-8: Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. (svarer til en årsløn)

KRISTUS betyder: "Den salvede". Han blev konge ved at gå gennem lidelse og død. Maria salver ham med det kostbareste hun har – hende som nu tror - anerkender han er kongen /messias – en profetisk handling – tilbedelse - profetisk peger hen mod hans begravelse

Jesus opfyldte ALLE de profetiske ord der var talt om ham – ned til mindste detalje. Opfyldelsen af Guds løfter på jødernes store højtider.

Zak 9,9: "...**Se, din konge kommer til dig**, retfærdig og sejrrig, sagtomodig (ydmyg), ridende på et æsel, på en æselhoppes føl."

Kongens indtog

Palmegrene = brugt i forbindelse med sejrherrens indtog i byen
Jesus var ikke en krigsherre, men retfærdigheds konge, fredsfyrste

Kongen i Guds rige

Ingen krone før korset

• Tornekrone • Skilt over hans hoved "Dette er jødernes konge"

Ikke kun jødernes, men HELE VERDENS

Uværdig i ledernes øjne, men fundet værdig i Guds øjne
og hos de mennesker der kom for at hylde ham som deres konge

Må vi anerkende KONGEN! Anerkende JESUS som VORES konge!
Anerkende hans rige her på jorden – som vi er medborgere i...

Hosianna

Folkeskaren, der tiljublede Jesus, råbte hosianna,
som er et hebraisk hyldestråb, der betyder **frels nu**

Det var ud fra deres egne behov / nu og her! - politisk – frem for det åndelige fremtidsperspektiv. Deres begrænsede forståelse – Guds rige er ikke et selvisk rige. Vi må forstå Guds riges hemmeligheder

Kongens æsel

Et æselføl – som aldrig været brugt før – havde ikke gjort nogen gerninger
"Jesus - lad mig være som det æsel, der bærer dig, over alt hvor du vil, selv til verdens ende..." Vil du være som dette æsel – der bærer kongen ind i den verden du lever i?

Æslet tager del i hans sejr, herlighed og ære, ikke pga. af den selv, men pga. kongen – ham den bærer. Det handler ikke om, hvad du har eller ikke har, men det handler om hvem du er – en søn/datter!

Herren havde brug for den... Det Jesus gav til os må vi give videre...

Kongen græd

Lukas 19, 41-44: "**fordi du ikke kendte din besøgestid**"

Kongens indtog i mit liv og i min verden

Påskan handler i den grad om Guds rige – Du er INDBUDT til at være en del af det rige. Må vi være som Maria der forstod og anerkendte ham – TILBAD ham! Bered dit hjerte for kongen – må han "ride ind" i dit hjerte...

Til samtale:

- Hvordan kan vi være som Maria?
- Hvad tænker du omkring Palmesøndag?
- Hvordan er Jesus konge?
- Hvad betyder Påsken for dig?