

## Ikke helt som jeg troede (Guds riges værdier 6. del)

Nr. 290 - søndag den 30.8.20 (Esbjerg) 06.09.20 (Varde) / Kim Veest Madsen

### Mark. 5, 21 - 34

Vi skaber vores tilværelse gennem eller ved hjælp af vores tanker. Vores tanke kan være det som leder til den adfærd vi har, de handlinger vi gør.

I det som står i **Mark. 5, 21-34** har vi først Jairus, Synagogeforstanderen, en anset mand i byen. Han havde nok ikke tænkt på at ville gå til Jesus og bede om hjælp. Men hans problem - det at hans datter lå for døden fik ham på andre tanker.

Situationen fik ham til at se bort fra status og tænke hvad/hvem kan hjælpe mig. Og den tanke fik ham på knæ for Jesus, bedende ham om hjælp. Det var et mirakel.

Men da Jesus går med Jairus sammen med en stor folkemængde som trængtes omkring ham blev han hindret af en kvinde. Kvinden med blødninger.

Hun havde også **hørt** om Jesus. **v. 25-27**

Det at hun hørte var ikke nok til at hun blev helbredt.

Hun **kom** bagfra og rørte ved Jesu kappe. Hun gik til Jesus, hun handlede på hvad hun havde hørt.

Hun **tænkte**. v. 28

Hun **rørte** og hun blev helbredt. v. 29

Og hun forsøgte at snige sig bort ubemærket. Men Jesus havde også mærket at kraften gik ud fra ham. Og han ville vide hvem det var som rørte ved ham.

Kvinden kom tilbage og faldt ned for ham og **fortalte** ham alt.

Kvinden var kendt for at være syg, og alle kendte hende som kvinden med blødninger.

Jesus kaldte på hende, ikke for at fortælle hende det hun allerede vidste at hun var helbredt.

Men for at genoprette hende som datter og menneske. Jesus kaldte hende datter.

Herefter går Jesus med Jairus og helbreder hans datter.

### *Til samtale:*

- Har du / I haft situationer i livet hvor status, eller penge eller prestige pludselig ikke betød noget pga. et problem eller udfordring?
- Hvad var du nødt til at gøre?
- Hvad kan vi lære ud af beretningen om kvinden med blødninger?
- Hvis kvindens blødninger er et billede på det som gør ondt inden i, hvordan reagere du når det gør ondt der hvor ingen kan se det?
- Prøv at drøfte om vi som troende ind i mellem lader det vi tænker om os selv stå i vejen for hvad vi kunne modtage fra Gud
- Hvis vi skaber vores tilværelse ud fra det vi tænker og det bliver vores virkelighed. Hvordan kan vi så forandre det vi tænker?
- Prøv at finde skriftsteder som siger noget om hvad vi skal gøre med vores tanker og se om det gør en forskel at kende disse.

Det jeg tænker skaber et billede af mig. Det billede bliver min identitet.

Min identitet skaber min adfærd. Så jeg bliver det jeg tænker.

Ikke alle tanker er tanker vi skal lade få plads.

*Husk* at tilmelde dig bibelskolen

lørdag den 12. september med Ian Christensen i Esbjerg