

# Et liv i balance

Nr. 261 - søndag den 01.09.19 / Frank Ahlmann Kristensen

**Balance – vi er skabt til et liv i balance!** - på den måde "bygger vi huset"  
Jesus var i fuldkommen balance – i hans relation med Faderen og mennesker

- **At gå ind og gå ud** - ud til folket - ud i krig, ind foran Gud. Bruges også om at lede folk ud i krig/mission og ind (hjem/til Gud) igen. Salme 121,8:  
"Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid."

- **At være og at gøre**

Nåden sætter os i stand til både at VÆRE og at GØRE!

- **Elsk Gud og din næste** / din gerning (Matt 22, 36-40)

**Vi går ikke ind og ud af Guds nærvær** - Han vil aldrig svigte dig eller forlade dig. Går ikke ind og ud af pagten. Han er med os alle dage indtil verdens ende

Jesus kaldte disciplene for at være sammen med ham! - dernæst  
- så sendte han dem ud...

**Tjeneste må aldrig komme forud for vores fællesskab med ham, men derimod udspringe derfra!**

"Søg først Guds..." 1. prioritet, at søge HAM, hans vilje og hensigt - dernæst

- **I HANS nærvær** - adskil aldrig Guds nærvær fra dagligdag og kirkeliv

"At drage nær..." er en aktiv handling - det er lagt over til os at gøre  
Guds rige ER kommet nær! - vi må omvende os og drage nær

Luk 15,1 / Ef 2,13 / Salme 73,28 / Salme 34,19 / Salme 145,18 / Esajas 55,6  
Rom 10,8 / Jakob 4,8: **Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer**

**1) I hans nærvær formes vores identitet**

Helligånden bekræfter det vi allerede er...

**2) I hans nærvær forvandles vi til hans lighed** (ligne Jesus)

"Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens...(2 Kor 3, 18)

**3) I hans nærvær leder han os!** - læs: 2 Mose 33, 7-11 (HvD.)

**4) I hans nærvær udrustes vi til tjeneste** - Salme 16, 7-11

I hans nærvær forløses Guds rige på Jorden - som vi bruger tid I hans nærvær, vil vi bærer og forløse hans nærvær overalt hvor vi færdes...

**Hvordan** kan vi komme Gud nær?

Hebr. 10,19-22 (Hv.DK) **En åben dør ind til Guds nærvær**

**"There is no substitute for his presence"**

- der findes ikke nogen erstatning for hans nærvær!

- **Hvordan** kan vi opleve mere af hans nærvær?

- **Helligåndens fællesskab** 2 Kor 13,13

- **Gennem en fornyet bevidsthed om at han er nær**

- **Brødre, bøn og ordet**

- **Taksigelse og tilbedelse**

Gennem daglige vaner – gode vaner der former vores liv...

**VIGTIGT! Gud er også nærværende når vi IKKE føler det.**

Vi kan regne med Guds nærvær

Vi søger ikke Gud, for at han skal komme nær, men vi åbner sind og hjerte for ham, som allerede er nærværende. Det er derfor vi lovpriser og tilbeder!

**Målet er ikke en atmosfære eller stemning – men målet er HAM!**

- **Det skjulte liv** - Bøn er fællesskab - Matt 6,6

Jesus om Maria: "Hun har valgt den gode del"

**Ex. Daniel der bad tre gange om dagen i sit kammer - han GIK IND og UD**

Gud brugte ham i Babylon (samfundet) og åbenbarede fremtiden for ham!

Salme 27,4: "Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter..."

## Forslag til samtale:

- Hvad talte til dig i søndags?
- Hvad er en sund balance i dit liv, i dit kristenliv?
- Hvad betyder det; "at gå ind og gå ud" / "at være og at gøre"?
- Hvad er "Guds nærvær"?
- Hvad betyder Guds nærvær for dig?
- Hvad konkluderer du omkring "det skjulte liv" i Matt 6,6