

Kom i god form

Nr. 328 - søndag den 02.01.22 - Johannes Petersen

Udfordrende vers - John 14:, 12–14

Vi skal gøre noget vi ikke har gjort før i det nye år

Disse fem ting må være noget naturligt - der ikke kræver nogen anstrengelser:

1) Sandhed (og ikke løgn) leve i sandhed og tale sandhed
Vi skal vandre i lyset. Loven kom ved Moses, men nåden og sandheden kom med Kristus. Vi må vandre i sandheden.

2 John 1, 7: "For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er **bedrageren** og Antikrist."

Kærlighed til sandheden, få et forhold til den, til ham.
Jeg skal sige sandheden ikke for ikke at blive opdaget, for løgnens far

2) Tjeneste

John 13:12–17 (fodvaskningen og eksemplet)

Jesus viste dem et eksempel, han vaskede deres fødder, tjente dem og sagde at vi skulle gøre det samme. Når du ser et arbejde der skal gøres - gør det - det skal ikke koste dig en masse af energi om du skal eller ikke. Tjenesten foregår i dit hjem/samfund og på din arbejdsplads

"Når du har gjort det (gjort noget for nogen - lad være med at sammenligne dig med nogen) – tælle dine gerninger
Nej, "glem det"

(Vi kan bygge en masse op, som kræver energi - lad være med at fokusere på alt det du har gjort) lad være med at kræve/forvente taksigelse og opmærksomhed fra andre

Styrk tjenestemusklene.

3) At give

- det var Guds tjeneste her på jorden
Matt 6, 3: "Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør..."

Hvorfor skal den venstre hånd ikke vide hvad den højre gør?
Måske er den venstre i gang med at give almisse men den højre gør noget helt andet

Måske skal den "muskel" trænes?

Tiende gør man bare, det er ikke noget der koster noget ekstra energi
Gaver foruden tiende - hvis der er noget der skal bevæge sig i den retning, så er det opad. Give af dine midler og af din tid

4) Tilgive

Vi bliver provokeret næsten dagligt. Det kan koste meget energi at gøre det - men det skal det ikke

5) Sig tak

Vær god til det. "Sig tak under alle forhold" (1 Thess 5)
Jeg kan ikke altid sige tak for alt - men jeg skal træne det
Det er Guds vilje - sig tak, også når du ikke føler det - sig tak for din familie, dit arbejde.

Slutvers: 2 Peter 1, 1-11

Spørgsmål og samtale

- Hvad talte til dig i søndags?
- Prøv at gennemgå de 5 fem ting/punkter, som burde være noget naturligt - der ikke kræver nogen anstrengelse.
- Prøv at læse/tage udgangspunkt i nogle af versene

Er der nogle af disse der synes svære for dig eller provokerende?

Lad os bede sammen og bede for det nye år – 2022