

Vejen frem... - Guds riges værdier 5. del

Nr. 290 - søndag 30.8.20 (Esbjerg) + 06.09.20 (Varde) / Frank Ahlmann Kristensen

Livet har mange valg (veje). Vores valg er med til at afgøre vores fremtid. Vores liv er ofte resultatet af vore valg...

Læs: Matt 7, 12-14

De første kristne tilhørte "Vejen - en ny og anderledes vej i bevægelse..."

Vælger vi at følge Jesu liv og undervisning og derigennem opleve et velsignet liv, eller vælger vi at ignorere det han siger?

At være en kristen, en discipel af Guds vej = Jesus, som er selve vejen!

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader." Joh 14,6-7

Jesus: Der er to former for liv, du må beslutte dig.

Der er ikke bare to porte, to veje – nej der er **to destinationer**

Den ene LEDER til fortabelsen - fysisk fortabelse, åndelig fortabelse, evig fortabelse, ved bevidst at vandre på den brede vej.

Den anden LEDER til livet! - ikke kun evigt liv, men også kvaliteten af liv, Guds nærvær, Guds kraft, retfærdighed, hellighed.

Bredde port/vej står for en bestemt attitude:

"Jeg bestemmer selv / jeg er herre over mit eget liv"

Du kan følge alle din selviske tilbøjeligheder

Føler **jeg** det nu, så gør **jeg** det nu! Har **jeg** lyst til det nu – så gør **jeg** det!

Jeg kan sige hvad **jeg** vil – gøre hvad jeg vil.

Her kan **jeg** udleve alle **mine** egne (selviske) ambitioner!

Der er ikke noget eller nogen der står over mine ønsker – **Bibelen er ikke min autoritet.** Her er plads og rum for alle vore synder.

Adam: Ikke din vilje ske – men min egen (*Frank Sinatra: "I did it my way"*)

Jesus: Ikke min vilje ske – men din!

Du kan ikke følge Jesus – uden først at fornægte dig selv (Matt 16, 24-25)

JESUS **alene** er døren

JESUS **alene** er vejen, sandheden og livet

JESUS **alene** fører til livet...

**Den smalle (snævre) vej er Jesu vej – hans måde, hans værdier
Det er Jesu liv og lære der fører til livet!**

Jesus og Bartimæus mødes på vejen - Mark 10, 46-52

Jesus møder os på vejen, ligesom enken på vejen - (Luk 7,11-17)

Hebr. 10, 19-20: "Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej"

Salme 16,11: "Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd

Vær en vejviser...

TIL SAMTALE:

- Hvad blev levende for dig i søndags?
- Hvad er dine tanker og konklusioner omkring Matt 7, 12-14?
- Hvad betyder den snævre port og trange vej for dig?
- Hvad er det, ved den snævre port og trange vej der fører til livet?
- Hvad mener Jesus med; "og der er få, som finder den!" vers 14?
- Bed om at vi alle må være gode vejvisere ved selv at gå på vejen!

HUSK at tilmelde dig bibelskolen lørdag den

12. september med Ian Christensen i Esbjerg 😊