

Guds nærvær - Guds glæde og fred

Nr. 326 - søndag den 14.11.21 – Kim Vevest Madsen

Luk. 5, 1 - 11

Matt. 16, 13 - 20

Matt. 16, 21 - 23

Luk. 22, 31 - 34 + 54 - 62

John. 21, 15 - 19

Alle disse er episoder fra Peters liv. Episoder som var med til at gøre Simon til Peter.

Simon I overført forstand er vores kød, den del af os som er i fjendskab til Gud og som kun vil sit eget.

Peter også i overført forstand er det som du og jeg kan blive til. Det Gud forud har besluttet er formålet med vores liv.

Vi har Simon med os hver dag om vi er på arbejde eller i menigheden. Han er der.

Vi kan føle at tingene er gået i stå, at vi er slået tilbage til start i vores åndelige liv og måske endda at vi møder en modstand som vi ikke forstår.

Peters liv viser nogle af de situationer som vi ved at se på 'Simons' liv kan give os et billede af hvad der sker for os.

Jesus forblev sammen med Peter (Simon) også i de situationer hvor han fejlede, hvor han tog ved 'Simons' hjælp styringen.

Gennem det hele forblev Jesus trofast og ville at Simon skulle blive til Peter. Og selv da han blev Peter, ham der prædikede på Pinsedag og til hedningerne som den første. Så var 'Simon' med hele tiden.

Jesus kender også os og vil være med os gennem livet og de situationer som er præget af for meget 'Simon' og intet Peter. Jesus vil at vores potentiale - hans formål med os må komme frem.

Spørgsmål og samtale

Er der episoder i dit liv hvor du kan sige at Jesus lod dig se hvad der var på dybet af dit indre?

Hvis Ja, hvad gjorde du og hvad måtte Jesus gøre?

Hvad er det der gør det så svært for os at fornægte os selv, tage vores kors op og følge Jesus?

Se på 2 Peter. 1, 5 - 7 og drøft i gruppen disse kendetegn som Peter måtte lære gennem et langt liv. Er det kendetegn som du har brug for og hvorfor?

Hvordan kan vi som menighed være med til at styrke 'Peter' i os allesammen, så vi som enkelt personer og menighed udfylder vores potentiale?

God fornøjelse og Guds fred til jer alle.