

## Til mit folk

Stå op og lys.

Tiden er inde for jer til at rejse jer med en ny, modig tro. Grib fat i mit ords løfter.

Jeg inviterer jer til at rejse jer til et nyt niveau af herlighed. Jeg vil lede jer gennem min søn, Jesus Kristus, fra tro til tro, fra sejr til sejr og fra herlighed til herlighed.

Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste. Jeres dag er på vej. Det fulde dagslys nærmer sig.

Min nådessol skinner på jer med fuldt dagslys, hvis I rejser jer i troens lydighed for at modtage det, jeg ønsker at give jer og jeres land.

Jeg har forberedt jer til denne tid. Jeg ønsker at udruste jeres land med en hær, ligesom Joshafat udrustede Juda (2. Krøn. 17).

Jeg vil rejse mig i min herlighed midt iblandt mit folk, så vær ikke bange på kampens dag, men lyt til mig.

Som Gideons hær på vej i krig knuste lerkrukkerne, der skjulte deres fakler, og løftede faklerne op (Dom. 7: 19-20), skal I, mine soldater, knuse den forkerte identitet, som er blevet en hindring, og se jer selv som vindere i mig.

Tiden er inde til at bryde vantroens og frygtens lænker; I er virkelig frie. Tiden er inde til at kaste fjendens løgne væk og modtage jeres rette identitet i Kristus. Rejs jer til et nyt niveau gennem mine løfter! Se jer selv som vindere, så bliver I vindere!

Adlyd mit ord, så vil I eje løfterne.

Tiden er inde!

Jeg er med jer gennem løfterne i mit ord.

Rejs jer, gå i sejr og ødelæg fjendens værk i jeres land.

Ræk jeres fakler frem og oplys jeres land med min ild!