

## Guds plan

Nr. 305 - søndag 14.02.21 / Kim Vevest Madsen

Gud har en plan for os alle.

Vi er alle indregnet i den overordnede plan Gud har for denne jord.

Gud vil at vi alle skal komme til erkendelse af sandheden og frelses.

En anden siden er at Gud også har skabt os med et formål.

Nogle mener at det formål er at tjene - det gjorde jeg i mange år.

Tjene som :

1. Pastor
2. Evangelist
3. Profet
4. Lærer

Eller en anden tjeneste i kirken.

Men jeg kan se at for at være i stand til at tjene, så må jeg finde vej ind til ham, til Gud.

Gud ville fra starten af skabelsen have fællesskab med Adam. Og det har ikke ændret sig siden skabelsen. Gud vil stadig have fællesskab med mennesket, hans skabning.

Men pga. syndefaldet blev der skabt en afstand mellem Gud og mennesket som gjorde at fællesskabet blev afbrudt og vanskeligt at opretholde. Mennesket mistede herligheden fra Gud til at kunne være i hans nærvær pga. af synden.

Kun en retfærdig - en uden synde kan komme til Gud og stå ind for ham i hans nærvær og have hans nærvær.

Gud sendte Jesus for at opfylde den lov som mennesket ikke kunne opfylde i egen kraft.

Jesu død på korset blev vores adgang til Gud, vores mulighed til at have fællesskab med ham igen.

Dette fællesskab - denne mulighed har vi pga. Jesus. I ham er jeg retfærdig, hellig og uden synd. Ikke i mig selv men pga. nåden som Gud har givet os gennem Jesu død.

Så nu har jeg frimodig adgang til tronen hvor Gud sidder og kan have fællesskab med ham. Jeg kan tale med ham og nyde af hans nærvær. John 15 taler om det at være på vintræet og dette billede er et stærkt billede på fælleskabet med Gud.

Her får vi kraft, og styrke til at tjene - bærer frugt.

Her finder vi vores plads og tjeneste og fred i Ham som ikke sparede sin egen søn men ofrede ham for at vi kunne komme ind i fælleskabet med ham

Læse:

Rom 8, 1

Rom 10, 4

Rom 9, 30

Hebr. 11, 6

John 15, 1-8

2 Kor. 5, 21

## TIL SAMTALE:

Drøft i gruppen jeres egen erfaring omkring det at ville tjene.

Drøfte det med at have fællesskab med Gud og være i hans nærvær.

Kan frustrationer være Gud der skubber dig i den retning som Gud vil ind imellem?

Hvorfor er det så vanskeligt for os mennesker at hvile i Gud og hans fred, i stedet for at forsøge at gøre det i egen kraft?

Hvordan har I/du det med Hebr. 11, 6?

God fornøjelse 😊