

Hvad gør jeg når det stormer i mit liv?

Nr. 340 - søndag den 21.08.22 / Kim V. Madsen

Vi som bor på Vestkysten er vant til at det lufter lidt jævnlige. Når andre siger hold da op hvor det stormer, siger vi at det blæser lidt.

Men hvad når det stormer i vore liv? Hvad gør vi når stormen i livet rammer vores børn, vores arbejde eller vores ægteskab? Der foregår en krig i øjeblikket om sjæle, om mennesker som vi kender og holder. Måske endda i familierne og menigheden.

1 Pet. 5, 8-9: læs det
John. 10, 10: læs det

Det er virkeligheden. Vores fjende forsøger at ødelægge, dræbe, slagte og opsluge det eller dem han kan.

Men vi har ved Guds nåde fået noget som vi kan holde fast i når det stormer, når fjenden angriber og vil ødelægge, eller dræbe ting i vores liv.

Efes. 6, 10-18: læs det.

Her har vi noget af det Gud har givet os gennem Jesus. Dette er blevet tilgængeligt for dig og mig, hvis vi vil have det. Men det er ikke blot et ritual som vi siger når vi beder.
Vi iføre os.

Men hvordan gør vi dette? (Drøft det med hinanden)

Vi føre kamp.

Men hvordan fører vi kamp? (Drøft dem med hinanden)

Hvordan får vi iført os rustningens dele? (Igen drøft det med hinanden)

Når vi ser at det er under stadig bøn og anrøbelse at vi skal bede i Ånden og holde os vågne og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, **er der så noget HÅ'en taler til dig om Vedr. dit liv?**

At bede i Ånden er både at bede med forstanden ledt af HÅ'en, men også at bede i tunger ledt af HÅ'en. Begge del er fra Gud og er et mægtigt værktøj for os i at stå fast når det stormer.

John. 14, 15-18

John. 15, 26

John. 16, 13-15

Læs det og drøft hvad det er som talsmanden/hjælperen/Helligånden gør for os og i os.

Han er i os og bor i os, da vi er HÅ'ens tempel. Gud har valgt at bo i os for at hjælpe os. Men vi er nødt til at have et åbent sind og hjerte og lade ham komme til.

Han vil have en dyb og inderlig relation med dig og mig hver dag. Og dette fåes kun gennem bøn og tid i ordet.

HÅ'en kan ikke tage af det Jesus sagde hvis vi ikke har det i os. Han kan ikke lede os til hele sandheden ud vi kender hans ord.

Jakob 4, 1-8: Læs det

Dette er skrevet til troende. Spørgsmålet er om dette er tilstanden for os?

Kender du til at bede om noget som du lyster efter?
Har du nogensinde været oprørt over at du ikke fik det?

Skriftstedet siger at vi kan bede dårligt. At vi intet får fordi vi ikke beder. Faktisk siger Jakob at vi ikke skal være vender med verden. Det vil sige følge verdens holdninger og måder at leve og gøre ting.

Gud længes efter den Ånd som han har givet bolig i os!

Hvad vil det sige? (Drøft det)

Hvis vi underordner os Gud. Men hvad betyder det?

Det vil sige at vi gør det på Guds måde. For det vil djævelen flygte fra dig, fordi vi kan stå ham imod.

Hvordan gør vi det på Guds måde?

Gud har udgydt sin Ånd og han er bønnens Ånd og vi kan lade ham bruge os til at bede for vores kære, vores menighed. Vi kan lade os bruge af HÅ'en både til bøn i forstanden og i tunger. Da kan vi stå djævelen imod og han vil flygte. Da kan vi stå faste i stormen fordi Jesus er med i den.