



I forventning – på trods af det vi ser

2. maj 2021

- Heidi Rasmussen

Billede med jakkerne

Jeg så et billede den 20.10.2020 imens jeg bad:

Jeg så mange mennesker hænge deres jakker i garderoben nogen af jakkerne var slidte og hullet andre var beskidte og nogen havde jakker på som var alt for små og stumpede
En efter en tog de jakkerne af og gik ind i kirken

Jeg tror billedet skal symboliserer at Gud er begyndt at kalde på mennesker - at han vil gi os noget nyt at det gamle ikke passer os mere (ligesom at vi vokser ud af tøj) det kan være at vi skal være villig til at ændre det gamle tankemønster eller at vi måske skal lære nye måder at gøre tingene på
Det kan også være mennesker der er blevet såret eller der lever med skam
Gud vil tage det gamle af os og klæde os på med noget helt nyt.

Vi skal være klar til at tage imod mange sårede og brudte mennesker der vil lære Jesus at kende. Vi skal som troende stille os i en position hvor vi kan blive brugt til at hjælpe mennesker til Jesus, ikke stå i vejen med vores egen tanker og meninger vi må lade Gud gøre hans arbejde, når Gud ikklæder os alt det nye får vi øjne op for hvor slidt det gamle var og hvor meget mere vi kan begynde at bevæg os fordi det nye passer til os.

Gud vil at alle skal leve i den frihed han har købt til os og vi som kender ham skal vise andre hen til Jesus vi skal begynde at kalde på mennesker i bøn - så de ikke går fortabt.

Hvis vi forstiller os et kæmpe stort krydstogt skib med flere tusind mennesker der er ved at synke. Problemet er bare at mennesker ikke ved det, umiddelbart ser alt godt ud! Besætningen løber rundt og advarer og siger de skal i redningsbåden, men folk vil ikke høre efter for de fester og har sjovt.

Skibet er livet her på jorden fyldt med en masse fest og gode ting. Besætningen er os troende.

Vi er på skibet med en opgave. Vi er her for at hjælpe mennesker vejlede dem og betjene dem. Jesus er den redningsbåd som Gud har sat på skibet

Vores opgave at vise hen til Jesus men vi kan ikke tvinge folk til det, Gud ønsker at de skal frelses men det er deres valg .når båden synker (livet slutter) må man vælger at gå ned med skibet (ikke blive frelst) eller sidde trygt og godt i redningsbåden (frelsen) det kald vi som troende har er at fortælle om livet så folk bliver reddet fra døden. Men hvordan får vi mennesker til at se Jesus?

Det gør vi ved ... Selv at leve med ham så vi kan afspejle ham i alt hvad vi gør og derved vidne om hvad han har gjort i dit og mit liv.

Sygdom og helbredelse

Da jeg var syg og jeg lå ca 10 timer i min seng hver dag, havde jeg mange smerter og kunne ingen ting andet en sige; "hjælp mig Jesus". Der fandt jeg ud af at uanset hvor forfærdelig mine smerter var, så var Jesus midt i det sammen med mig.

Jeg følte virkelig at han var den eneste der forstod mig helt og jeg forstillede mig at alt min smerte hang på ham da han blev naglet til korset.

Prøv at lukke dine øjne og forstil dig Jesus midt i alt det du kæmper med. Du vil blive rørt helt ind i det dybeste af dit hjerte når du forstår hans kærlighed til dig
Den kærlighed du mærker jeg mærker vil han at vi skal give videre til dem som ikke kender ham

Ja det kan godt være at vi skal leve med noget fra vores fortid der har givet ar på vores krop og sjæl men det har gjort os smukkere og mere unik og Gud vil bruge din historie
Gud ønsker at tage det der er slået i stykker og forvandle det til noget smukt (billede)

Fortælling om den smadrede krukke

Kintsugi direkte oversat betyder (at forbinde med guld) det er en Japans teknik man bruger når man limer kostbart keramik. Det kunstneren opdagede var at når man bruger denne teknik blev det smadret keramik meget mere unik og værdifuld end før...

Det brudte i os mennesker er ikke en dårlig ting Gud kan samle det der er gået i stykker, vi skal bare være villig til at give ham alle stykkerne, Gud elsker at vi ikke er perfekte at vi er skrøbelige det gør nemlig at vi har brug for ham i vores liv. Så det er helt ok at vi ikke har styr på det hele og at vi nogle gange føler os hjælpeløs eller at vi føler os ubrugelige det vigtigste er at vi er på vej og at vi ikke giver op.

2. Korinterbrev 12:9-10

Men han sagde til mig: "Min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed." Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. 10 Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs, ved at blive mishandlet og lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

Historie om den døde dal

Historien om ørken bliver forvandlet til kildevæld. Californiens ørken bliver kaldt den døde dal. Dalen ligger i det sydlige Amerika det er det tørreste og varmeste sted på jorden med temperatur på mellem 47-55 grader. Hver tiende år falder der så meget regn og alt ting begynder at blomstre kaldes superblom og opstår ved at ti tungsind vi af udtørret blomster frø ligger i dvale i den tørre jord når frøet bliver gennemvædet af regnen så bliver hele dalen forvandlet til det smukkeste sted det sådan her ud. Og alt det der så tørt og dødt ud har nu fået liv igen

Så det kan godt være at du føler dig ubrugelig og måske udkørt men når Gud fylder dig med sin ånd vil du blomstre op igen..det er din tid til at blomstre nu

Esajas' Bog 41:17-20

Når de fattige og hjælpeløse forgæves søger efter vand, og deres tunger tørster efter noget at drikke, så vil jeg svare dem, når de råber til mig. Jeg er Herren, Israels Gud, og jeg svinger dem ikke. 18 Jeg lader bække strømme ned fra de gulte bjerge og åbner kilder for dem i dalene. Jeg forvandler ørken til oase og det tørre land til kildevæld. 19 Jeg planter træer i ørkenen—cedre, akacier, myrter, oliventræer, cypresser, enebær- og fyrretræer. 20 Så vil de forstå, at det er Herren, der har gjort det, at det er Israels hellige Gud, der står bag."

Vi kan også forstille os af de frø, der ligger i dvale er folk som har hørt om Gud det kan være en helt alm dansker som har hørt om Gud fra bedsteforældre kirke begivenheder eller et andet sted de fleste ved godt at der findes en Gud de kender ham bare ikke
Men det eneste der skal til er at Gud kan få lov til at gennem væde dem så de ser hvem han er

Historien om kvinden ved brønden

Hun kendte ikke Jesus men hun havde hørt om ham
Han mødte hende i hendes dybe ensomhed.

Johannesevangeliet 4:7-8

Denne kvinde blev mødt i hendes ensomhed i hendes dybeste smerte. Jesus så på hende som den hun var skabt til at være uden fordømmelse men med kærlighed

Han siger til os i dag det er slut med at være skamfuld over din fortid det er slut med at gemme dig når vi drikker dybt af kilden vil blive fyldt af alt det Jesus er og så vil det strømme over og vi vil løbe ud og fortælle om alt det han har gjort for os ligesom det vi hørte om kvinden ved brønden

Skal vi gøre noget? Jo vi skal

Tale til det der endnu ikke er som om det var

-Vi skal proklamere det Guds ord siger

resten er hans værk når hans ånd kommer over det tørre land forvandler han det til ukendelighed han dække alt det tørre og døde med et smukt tæppe af hans hellighed og hans godhed og der vil være en duft af ham

Netop for at vi som mennesker skal forstå at han er Gud

Og at han gør tingene i hans tid

1. Korinterbrev 3:6-7:

Det var mig, der plantede, og Apollos, der vandede, men det var Gud, der gav væksten. 7 Altså afhænger det mere af Gud, som får det til at gro, end af hvem, der planter og vander.

Lige nu, ser det for mange ud som en ørken (**Åndeligt dødt**) vi ser ikke mennesker blive frelst vi ser ikke mennesker i kirkerne og det vi ser på ser umuligt ud

Men Gud er større end det vi lige ser vi som kristne skal være dem som ser hvad Gud er i færd med at gøre vi er håbet for denne verden det er os der skal være den **beholder(vandkande)** Gud vander den tørre dal med vi må stille os til rådighed sørge for at vi er en ren kanal så hans regn kan ramme det tørre land

1. Kongebog 18:41-44 BDAN

Derefter sagde Elias til Ahab: „Nu kan du godt give dig til at spise og drikke, for jeg hører susen af et mægtigt regnvejr!” 42 Det gjorde Ahab så, mens Elias gik op på toppen af Karmels bjerg og lagde sig på knæ på jorden med ansigtet mellem knæene. 43 „Gå hen og se ud over havet!” sagde han til sin tjener. Tjeneren gjorde, som han fik besked på, men han kom hurtigt tilbage. „Der er ikke noget at se!” sagde han. Syv gange bad Elias ham gå hen og spejde ud over havet. De første seks gange kom tjeneren tilbage uden at kunne se noget tegn på regn, 44 men den syvende gang sagde tjeneren: „Nu kan jeg se en lille sky i horisonten; den er på størrelse med en hånd!” Da udbrød Elias: „Skynd dig hen til kong Ahab og sig, at han skal spænde for sin vogn og skynde sig hjem, før regnen forhindrer ham i at komme ned fra bjerget.”

Vi skal være som Elias som handler på det han høre og ser

Og Gud velsigner det med regn

Gud vil også velsigne os når vi handler på det han siger

Gud har styr på det og vi skal passe på at vi ikke stiller os i vejen så mennesker snubler over os når de prøver at nå Jesus for verden er på vej til ham – For de er på vej til ham!

Vi må lade ham vande mennesker med det du og jeg indeholder ånden i os)og når vi alle begynder at gøre det vi skal gøre gør gud resten og pludselig vil den døde Dahl blive forvandlet til et super Blom af frelse til mennesker.