

At finde *eller* mistet "det"

Nr. 342 - søndag den 28.08.22 - Frank Ahlmann Kristensen

Læs: Åb 2, 3-5: "Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig..."

Hvd. vers 5: "Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen..."

Hvad kan vi miste?

- troen (på noget)
- freden
- passionen
- glæden
- frimodigheden
- velsignelse
- kærligheden
- generøsitet
- tilliden
- andet: _____

Læs: 1 Tim 6, 6-10

Meget kan tage dit fokus (deri består kampen) Det er "det"

Dommerbogen - et tragisk drama - hvor alt svinger frem og tilbage omkring ét eneste spørgsmål:

"Vil I tilbede / elske mig - og mig alene" - så vil I få "det"

Gud eller afguder – HVEM er din kilde

1 Kor 10,12: "Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder..."

Læs: Filip 3:12-14: Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. ¹³ Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; ¹⁴ jeg jager mod målet, efter sejrprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

Har du Ham, har du "det"

Maria der valgte den gode del...

Ingen ønsker at miste "det" – *det er ikke ønsket fra starten...*

Det flydende øksehoved - 2 Konge 6, 1-7

Bevar det

Læs: Lukas 8,14-15: Det, som faldt mellem tidslerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer moden frugt.

Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og **bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.**

"Vogt dit hjerte"

Læs: Ordsp. 4:20-23: Min søn, lyt til mine ord, vend dit øre mod det, jeg siger, lad det ikke vige fra dine øjne, **bevar det** i dit hjerte; for **det er** livet for den, der har **fundet det**, lægedom for hele hans legeme. Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.

Til samtale og bøn:

- 1) Hvad blev levende for dig i søndags?
- 2) Hvad kan vi miste – personligt/i kirken?
- 3) Hvordan/hvorfor mister vi "det"?
- 4) Hvordan kan vi få det tilbage?
- 5) Hvordan kan vi bevare det?

Velkommen til "Kundskab & indsigt"

lørdag den 3. september kl. 13:00 i Esbjerg

<https://www.kirkecenter.nu/aktiviteter/kundskab-indsigt/>