

Når Gud taler, hvem lytter vi så til?

- Hvad gør vi når Gud han taler til os, viser en vej eller giver os et løfte?
 - o Træder vi ud i tro, og handler på det Gud siger, ved at stole på ham?
 - o Eller handler vi ud fra vores egen overbevisning om at vi selv skal finde løsningen, for at opnå Guds løfte til os.
- *Er det med Gud eller os selv som centrum.*

Et løfte fra Gud, er ikke blot en konstatering af hvordan et tidspunkt i fremtiden vil se ud.

Gud ønsker at vandre sammen med os undervejs. Ikke blot vente på at vi selv når frem.

Guds løfter er en mulighed for at du kan få lov at vandre **med** Gud i det som han har for dig!

Abraham lytter til Sara

- 1. mos. 15: 1-6 (første løfte om en søn)
 - o I første mosebog kapitel 15, får Abram (senere Abraham) et løfte fra Gud om at blive stamfar til et stort folk. Abraham forstår det ikke helt da, han ingen børn har og han er bange for at hans tjener bliver nødt til at arve efter ham.
Vi får ikke nærmere at vide hvordan og hvorledes det skal gribes an, blot at Abraham tror Gud for det, og at han bliver accepteret for den tro.
- 1. mos. 16:1-4,15 (Abraham og Hagar får en søn) (Abraham lytter til Saraj (senere Sara), da de ikke ser hvad Gud vil, og derfor selv prøver at opfylde Guds løfte til dem)
 - o I kapitel 16 er Abraham og Sara blevet lidt for utålmodige. Hvordan skal Guds løfte nogensinde blevet opfyldt, når de fysiske omstændigheder synes at være imod os. Sara beder Abraham om at gå i seng med Hagar, Saras slavepige. For at han igennem hende må få en søn der kan opfylde Guds løfte.
Denne frustration over manglende opnåelse af Guds løfte, får Abraham og Sara til at forfalde til deres menneskelige forståelse. Hvis ikke Guds løfte synes at opnås med det samme, hvad gør vi så?
- 1. mos. 17:15-19 (Løftet om en søn med **Sara ikke Hagar**)
- 1. mos. 18:11-15 (endnu engang bekræfter gud sit løfte, Sara og Abraham er dog tvivlende)
 - o I kapitel 17 og 18 gentager Gud sit løfte, og slår fast at det er gennem Sara at de får en Søn. Både Abraham og Sara er dog tvivlende. Dette er trods alt 13 år efter at Ismael er blevet født.

- 1. Mos 21:1-3 (Isak fødes) 6-7 (Sara ser velsignelsen i at vente på Gud.)
 - o Først da Abraham er 100 år bliver Isak født. De ser at det er gennem Guds nåde og kraft at Gud opfylder sit løfte.

Menneskelig problemløsning er ikke hvad Gud ønsker i de løfter han giver os. Hans løfte er en chance for at vi kan få lov til at opleve hans magt og væld.

Moses og Aaron lytter til folket og deres eget Ego.

2 ens historier, men med forskelligt udfald.

- 2. mos. 17:2-5-6 (vand fra klippen første gang, Moses lytter til Gud)
- 4. mos. 20:1-12 (israelitterne beklager sig for manglende vand) (Moses slår på klippen i stedet for at tale til den som Gud havde sagt. Hans eget Ego og frustrationen over israelitterne fik ham til at gå imod Guds ord, hvilket førte til at hverken Moses eller Aaron fik lov til at gå ind i det forjættede land)
 - o De lytter til 2 ting (udover Israelitternes brok)
 - Deres tidligere erfaring og åbenbaring af hvem Gud er.
I gennem dette begrænser de Gud, ved kun at tro på det som han har gjort i fortiden. Når vi sidder fast i fortiden hvordan kan vi så ledes frem ad af Gud i det han har for os i fremtiden?
 - Deres eget Ego. De lader Guds løfte om vand til israelitterne blive en mulighed for at danne fokus på deres egen person, i stedet for at give Gud æren.

Eksempler på hvem vi lytter til:

- Andre mennesker
- Vores egen forståelse og fornuft, rationelle tankegang
- Tidligere erfaring med Gud, der i stedet for at opbygge vores tro, begrænser Guds kraft
- Vores eget ego

Spørgsmål:

Hvad er du kommet til at lytte til, i stedet for Gud?

Hvilke konsekvenser har det at forsøge at opfylde Guds ord selv?

Hvilke løfter giver Gud til os? (eks. Matt.28:18-20, Es.40:29-31, Es.54:17)

Hvordan kan vi holde fokus på Gud, når der går lang tid?

(Abraham ventede mindst 14 år på Isak) (Israelitterne gik i ørkenen i 40 år)