

Elske Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl... (del 2)

Nr. 250 - søndag den 24.03.19/ Kim Vevest Madsen

Matt. 22, 36-40

Jesus siger dette. Guds søn siger dette, hvilket må få os til at drage den konklusion, at hvis Gud siger det må det være sådan.

Det første og det største for Gud er at vi elsker ham med alt vi har. Vores hjerte, sind, sjæl og styrke ønsker Gud at det er på disse 4 punkter vi elsker ham helt.

At elske af hele vores hjerte betyder at vi elsker ham med det som er i vores sjæl: impulser, længsler, følelser (kærlighed) og fornemmelser. At elske af hele vores sjæl som er området for vores personlighed, den ekspressive del af os (tale-ord) og handlinger.

Jakob. 3, 1-12 (prøv at læse det og tal om de erfaringer som I har)

At elske som Jesus taler om, på den måde Jesus definere det betyder at der er lydighed involveret.

Johs. 14,15

Johs. 14, 21 og 23

Jesus er tydelig

Elsker du mig holder du fast i mine bud eller sagt på en anden måde, så holder du fast i det som jeg har lært disciplene/mine bud/mine ord.

Forslag til samtale:

1. Jakob siger at tungen kan intet menneske tæmme. Hvis vi ikke kan tæmme den hvad gør vi så? Hvem kan og hvordan gøres det?
2. Lydighed er ifølge Jesu ord en selvfølge hvis vi elsker ham. Hvordan kan vi være lydige i hverdagen ud fra det Jesus siger her?
3. Vi skal elske Gud af hele vores hjerte, hele vort sind, hele vor sjæl og af hele vores styrke. Hvordan kan vi komme til det?
4. I lyset af Gal. 5, 19 som taler om kødets gerninger, hvordan vinder vi sejr over det kød som vi har med os hver eneste dag?
5. Hvis vi snubler, eller falder og synder hvordan står vi så i forhold til Gud, vi siger jo vi elsker ham, men har lige syndet?
6. Hvis Gud elsker os med alt han har og er, hvilken betydning har det for hvordan du ser dig selv?