

Jeg fik en tanke...

Nr. 267- søndag den 17.11.19 / Kim Vevest Madsen

Tanker er noget vi alle har og får.

Men hvor kommer tanken fra og hvad er årsagen til at den enten fører os i den ene retning eller den anden retning?

Læs 4 Mos. 13, 30 - 33

Israel stod foran at skulle indtage Guds løfte til det, alt det Gud havde lovet dem fra det tidspunkt han sagde han ville føre dem ud af Ægypten.

12 spejdere eller spioner blev sendt ind i landet for at give en rapport om hvad de så og om det var som Gud havde sagt.

2 spioner sagde vi kan tage det Gud har lovet os, han er med os.
10 sagde: Nej vi er som græshopper og de er kæmper, vi kan ikke.
Folket lyttede til de 10 spioners rygter og de fik den tanke at de ikke kunne tage det som Gud havde lovet dem.

Det var ikke fjenden der holdt dem tilbage med deres tanker.

Vi kan være fanget mellem Kaleb og se 10 spioner.
Vi kan stå og have det Gud siger på den ene side og det fjenden siger på den anden side.

Er det tilfældet er vi fanget mellem to tanker.

Gud taler til os, men han gør det gennem vores tanker, ikke direkte som en person ville tale til en anden.

Vores udfordring er at fjenden også taler til os i vores tanker. Vi har en modtager - vores sind - men to der taler.

Så det som der holder os tilbage er ikke hvor stor vores fjende er men vores tanker om hvor stor fjenden er.
Fjenden kan ikke tage det Gud har lovet os fra os, men han kan hindre os i at række ud og tage det i tro.

Det gør han ved at få os til at tage blikket fra det Gud har sagt gennem en løgn, et forslag, et spørgsmål eller andet der stjæler vores fokus.

Han vil forsøge at bedrage os. Han bruger samme frekvens som Gud. Vores tanker.

Læs 2 Kor. 10, 4-5
Mark. 5, 27-28

Til samtale:

Når vi ved hvordan fjenden forsøger at hindre vores tro til og vores fokus på det Gud siger og har sagt. Hvordan kan vi så lære at kende forskel på hvem der taler?

Drøft hvilke fæstningsværker som I kender til fra eget liv, hvor der kæmpes for rive ned og hvor I havde sejr og fik frihed.

Hvordan er de våben vi bruger i følge 2 Kor. 10, 4 til at nedrive?
Hvor får vi dem fra?
Hvordan gør du brug af dem?

Hvordan tager man en tanke ind under lydighed mod Kristus?

Drøft hvad det var kvinden i Mark. 5 gjorde for at få sit mirakel, sin frihed - kan du lære af hende?

Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at være som Kaleb og holde fast i det Gud har lovet os og indtage det vi er blevet givet?